

Bronzen Beelden van Jits Bakker op Beerschoten

Een rondleiding door een Beeldentuin, het is weer eens wat anders.

Spontaan antwoordde ik positief op deze oproep van de PeeVee.

De Biltse kunstenaar Jits Bakker was overigens stom toevallig kort daarvoor onder mijn ogen gekomen in restaurant Ilha in de lokale Dorpsstraat. Zowel de schilderijtjes van zijn zoon Tibo, die daar de muren opfleuren, als een kunstenaarsfotoboek van de meester zelf trokken de aandacht.

Zo fietste ik op 2 juli bij een Zuid-Franse temperatuur naar de Holle Bilt, inderdaad 200 m na de Van der Valk aan de linkerhand (!). Ik wilde het beeldenwerk van Jits Bakker wel eens van nabij aanschouwen. Aangevoerd door de bevlogen gids Ignace de Jong liepen we in de beeldentuin van het Utrechts Landschap. In één woord prachtig !

Jits Bakker heeft zich laten inspireren door bijbelse en mythologische taferelen, maar ook door de sportende, dansende en muziekmakende mens.

Het beeldje van Jaap Eden, dat de NOS op het Sportgala aan het eind van het jaar uitreikt, is bijvoorbeeld gemaakt door Jits Bakker.

Steeds slaagt hij erin om op een situatie waar veel beweging in zit te vatten in één beeld.

Letterlijk de meester van de verstilde beweging. Zo heeft hij een tennisser, een voetballer en een wielrenner model laten staan voor zijn beelden. Ook musici, zoals Miles Davis, Bob Dylan, Emmylou Harris en Elvis zijn door hem in een beeld verstilld. Hij maakt daarbij gebruik van diverse technieken om een beeld in brons te gieten. De verschillen in uitvoering daarvan ging ietwat ver volgens de gids, en het was eigenlijk ook te warm om dergelijke informatie te onthouden. Iets met steen, was, gips en siliconen. En vloeibaar brons gieten.

Waren de beelden al van een hoge kwaliteit en diversiteit, bleek dat Bakker ook nog uiterst origineel in glas en mozaiek is. Hij heeft een groot werk in Schiphol gemaakt. Toch eens op letten de eerstvolgende keer....

Voor mij was het een echte eye-opener dat er een wereldberoemde beeldhouwer/schilder letterlijk hier om de hoek woont en een prachtige beeldentuin gevuld heeft met eigen werk. PeeVee, prima gedaan.