

Op 17 september, een mooie en zonnige middag, kon een aantal mensen hun nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en zijn gaan gluren bij de burens.

De burens van het RIVM wel te verstaan, met name het gemeentehuis van De Bilt. Verzamelen was op het bordes alwaar we werden ontvangen met een heerlijke lunch. Eenmaal binnen hebben we in de oude raadszaal een overzicht van de burgemeester (Arjan Gerritsen) zelf gekregen. Hij vertelde ons over de politieke opbouw van de gemeente en over zijn dagelijkse werk. Zoals huisvesting, sportzaken, veiligheid, problemen rondom de bunker, nieuwbouw, ondertunneling spoorwegovergangen en nog veel meer. Ook vertelde hij over de denkbeeldige lijn die door de gemeente loopt van huize Oostbroek tot aan Berg en Bosch. Lang deze lijn zijn de doorgaande wegen en bebouwing en huisvesting van bedrijven gelegen. Ook het RIVM ligt langs deze lijn, waarbij hij zijn zorg uitsprak over het eventueel vertrek van het RIVM als grootste werkgever in deze gemeente. Daarna volgde een rondleiding door twee vrijwilligers, tevens medewerkers van de gemeente, door het oude gemeentehuis. Huize Jaghtlust is oorspronkelijk een buitenverblijf met boerderijen er omheen. Later omgebouwd en nogmaals verbouwd tot het huidige gemeentehuis. Een van de verbouwingen die in het oog springt, is de opbouw van de raadszaal. Het gebouw was maar twee verdiepingen hoog en later is er een verdieping bovenop gebouwd. Tijdens de tweede wereldoorlog was hier een commandocentrum van de Duitse luchtmacht gevestigd. Op dit moment wordt er (net als op het RIVM) een kunstgalerij getoond. De omgeving van de gemeente De Bilt is voor veel kunstenaars een bron van inspiratie geweest. Vandaar dat ook veel kunstenaars uit de omgeving van of uit De Bilt zelf komen. Al met al was het interessant om eens bij de burens naar binnen te gluren. Waarbij we wel in de gaten moeten houden dat ze bij ons ook naar binnen willen en kunnen kijken.

Hans Brosi